

Bài Giảng Chúa Nhật Mùa Chay ngày 29 tháng 03 năm 2020/ Phụng Vụ Năm A- Chattanooga trong thời đại dịch corona

Tin Mừng hôm nay trình thuật lại một trong những phép lạ trong thể nhất mà Chúa Giêsu đã làm trong hành trình rao giảng của mình. Đó là phép lạ làm cho Lazaro sống lại từ cõi chết. Chúng ta không tìm thấy trình thuật phép lạ Chúa Giêsu làm cho người chết sống lại trong các Sách Tin Mừng mãi cho đến khi chính Chúa Giêsu đã từ cõi chết sống lại và lên trời vinh hiển.

Chúa Giêsu đã từng làm phép lạ cho kẻ chết sống lại trước đó như: việc làm cho con gái Ông Jai Rô sống lại từ cõi chết như trình thuật Tin Mừng Thánh Macco chương 5, câu 21 đến câu 43 (Mc 5: 21-43) và Chúa Giêsu cũng làm cho con trai của góa phụ Nain sống lại từ cõi chết trong Tin Mừng Luca chương 7, câu 11 đến câu 17 (Lc 7: 11-17). Tuy nhiên, cô gái và chàng trai trên chỉ chết trong một thời gian ngắn và Chúa làm cho họ sống lại. Tuy nhiên, Lazaro đã chết 4 ngày và đã được mai táng trong mộ. Nhưng Chúa Giêsu dùng quyền năng của Ngài làm cho Lazaro trỗi dậy từ cõi chết trong sự ngỡ ngàng của nhiều người đứng xung quanh chứng kiến phép lạ.

Lazarus và các chị gái của ông, Matta và Maria, là một trong những người bạn thân nhất của Chúa Giêsu. Họ sống ở Bethania, chỉ cách Jerusalem vài giờ đi bộ. Nhiều lần Chúa Giêsu ở nhà họ và ăn tối với họ. Gia đình Lazaro rất thân thiết với Chúa Giêsu. Trong Tin Mừng hôm nay chúng ta thấy rõ Chúa Giêsu yêu thương Lazaro và gia đình này thật sâu đậm. Chúa Giêsu biết là nhiều người ở Giu-đa muốn ném đá Ngài và tìm cách giết Ngài nhưng mà Ngài vẫn đi gặp gia đình Lazaro vì yêu thương Lazaro và gia đình của anh. Hơn thế, Chúa Giêsu nói đây là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa và để Con Thiên Chúa được tôn vinh.

Vì vậy, khi Lazaro ngã bệnh, Matta và Maria đã nhờ người đến báo tin cho Chúa Giêsu là Lazaro đang đau nặng. Họ đặt nhiều niềm tin và hy vọng vào Chúa Giêsu và chắc chắn rằng Ngài sẽ đến và chữa lành em của họ. Chúng ta chỉ có thể tưởng tượng Matta và Maria ngồi bên giường Lazarus, trấn an anh ta rằng Chúa Giêsu đang trên đường đến chữa lành và mọi thứ sẽ ổn.

Tuy nhiên, Chúa Giêsu không xuất hiện. Họ chờ đợi và chờ đợi, nhưng phải đến khi Lazarus đã chết bốn ngày thì Chúa Giêsu mới đến Bethany. Khi Chúa Giêsu có mặt thì mọi thứ đã quá muộn trong mắt của Matta, Maria, và của nhiều người trong làng.

Chúng ta có thể cảm nhận sự tổn thương và thất vọng trong giọng nói của Martha: Lạy Thầy, nếu Thầy ở đây, em con đã không chết.

Matta và Maria cho chúng ta thấy hình ảnh của chính chúng ta trong đời sống hằng ngày. Đó là chúng ta hay nói: Giá như, ước gì thế này thế kia. Chẳng hạn như: Ước gì tôi không bị bệnh. Giá như tôi có đủ tiền. Giá như cuộc sống của tôi không quá khó khăn. Giá như tuổi thơ của tôi đã dễ dàng hơn. Giống như Martha và Mary, chúng ta tự hỏi tại sao Thiên Chúa dường như im lặng và

xa cách khi chúng ta cần Ngài nhất trong cuộc sống hằng ngày và trong lúc cô đơn sầu thảm, lẻ loi cô độc trong đời sống thiêng liêng.

Mặc dù đau buồn, Matta và Maria không mất niềm tin và hy vọng vào Chúa Giêsu. Martha nói: Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy" Và sau đó Matta đã xác tín niềm tin của mình vào Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, vâng, con đã tin Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian".

Anh Chị em rất thân mến, Giống như Matta và Maria, chúng ta phải đối mặt với những điều mà chúng ta gọi là: Nếu Như, giá mà, phải chi.. trong cuộc sống của chúng ta với tất cả lòng tin thác, hy vọng vào tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa. Chúng tôi không biết tại sao có quá nhiều đau khổ trong thế giới của chúng tôi. Chúng ta không biết làm sao để thay đổi nó. Tuy nhiên, chúng ta biết chắc rằng Thiên Chúa ở cùng chúng ta và theo một cách nào đó chúng ta không phải lúc nào cũng nhận thấy sự hiện diện của Ngài trong đời sống thiêng liêng. Trong cuộc sống này, chúng ta chỉ thấy một phần của bức tranh, chúng ta không nhìn thấy tổng thể một bức tranh đời mình vì giới hạn của thân phận con người và vì tội lỗi của chúng ta. Chắc chắn Thiên Chúa luôn bên cạnh chúng ta khi chúng ta kêu cầu Ngài và Chúa có khả năng biến điều dữ thành điều lành và Ngài biết điều gì tốt cho đời sống thiêng liêng và lợi ích cho phần rỗi của chúng ta. Tất cả chúng ta được mời gọi là hãy vác thập giá của mình mà bước theo Chúa mỗi ngày và tin rằng có Chúa luôn nâng đỡ và mọi thứ trong tầm kiểm soát của Ngài.

Điều đó không có nghĩa là chúng ta được định sẵn cho một cuộc sống vất vả và đau đớn. Hoàn toàn không, bởi vì Chúa Giêsu nói với chúng ta, Hãy tin, nếu chúng ta tin tưởng và ký thác đường đời cho Chúa, chúng ta sẽ thấy vinh quang của Chúa. Chúa muốn làm những điều vĩ đại thông qua chúng ta, đặc biệt là qua sự yếu đuối và đau khổ của chúng ta.

Hãy tưởng tượng xem nếu Chúa Giê-su có thể đã nhanh chóng đến bên giường Lazarus, và chữa lành bệnh cho anh, thì sẽ là một phép lạ vĩ đại, và không còn nghi ngờ gì nữa, nhiều người đã tin vào Chúa Giêsu vì Ngài đã làm phép lạ đó nhiều lần. Tuy nhiên, bằng cách chờ đợi với niềm tin và sự tin tưởng phó thác cậy trông vào Chúa Giêsu, Matta và Maria đã chứng kiến một phép lạ vĩ đại hơn phép lạ chữa lành là làm cho Lazaro đã chết 4 ngày sống lại trước sự chứng kiến của nhiều người. Vì điều đó, họ đã trải nghiệm một niềm vui lớn hơn mà họ chưa bao giờ nghĩ đến và nhiều người đã tin vào Chúa Giêsu qua phép lạ này.

Điều tương tự cũng đúng trong cuộc sống của chúng ta. Đúng là Chúa có thể lấy đi tất cả những đau khổ và đau đớn của chúng ta. Tuy nhiên, Ngài muốn làm một điều gì đó lớn hơn trong cuộc sống của chúng ta. Có lẽ chấp nhận sự đau khổ của chúng ta với sự kiên nhẫn và can đảm truyền cảm hứng cho những người khác chấp nhận những thử thách trong cuộc sống của họ. Có lẽ việc dâng lên sự tổn thương của chúng ta cho Chúa Thiên Chúa giúp mở ra những kênh ân sủng giúp cho nhiều người ăn năn sám hối. Giống như Matta và Maria, chúng ta phải đối mặt với những khó

khăn trong cuộc sống của chúng ta với đức tin vào Chúa Giêsu. Chúng ta có thể tâm sự với Chúa Giêsu rằng chúng ta đang rất thất vọng. Chúng ta thậm chí có thể cho Ngài biết rằng chúng ta đang rất tức giận. Nhưng chúng ta phải luôn khẳng định rằng chúng ta luôn đặt hy vọng nơi Ngài và tin tưởng rằng Ngài sẽ không làm chúng ta tuyệt vọng.

Chúng ta thấy điều này diễn ra trong cuộc đời của chính Chúa Giêsu. Chủ nhật tới là Chủ nhật Lễ Lá. Chúng ta sẽ nghe trình thuật về cuộc khổ nạn của Chúa. Khi Chúa Giêsu bị đóng đinh vào thập giá và từ thập giá Ngài đã nói với Chúa Cha: Lạy Cha, Sao Cha nỡ bỏ con. Vào thời điểm bị đóng đinh của Ngài, Chúa Giêsu dường như bị đánh bại. Kẻ thù của Ngài dường như đã chiến thắng. Tuy nhiên, chúng ta biết đó là biểu hiện của tình yêu hy sinh cao vời nhất của Chúa dành cho chúng ta. Chúa Giêsu có thể xuống khỏi thập giá nhưng Ngài muốn đạt được một điều gì đó còn lớn hơn cả chấm dứt sự đau khổ của Ngài, đó chính là sự cứu rỗi cho tất cả nhân loại trong đó có chúng ta. Và qua cái chết, phục sinh và lên trời hiển vinh của Chúa Giêsu, chúng ta mới có hy vọng được sống lại trong ngày sau hết.

Có rất nhiều điều trong cuộc sống mà chúng ta không thể hiểu và chẳng có câu trả lời. Chúng ta cũng không thể nào hiểu hết về cách làm và kế hoạch của Thiên Chúa cho đến khi chúng ta gặp Ngài khi chúng ta chết đi và chịu phán xét. Tuy nhiên, nếu chúng ta tin vào tình yêu của Ngài, chúng ta sẽ tin tưởng rằng, bất kể điều gì xảy ra, nó sẽ là vì điều tốt đẹp và lợi ích cho phần rỗi linh hồn chúng ta. Có nhiều vị Thánh sau khi gặp Chúa đã nói ước gì họ có thể nhận thêm đau khổ vì phần rỗi các linh hồn khi họ còn sống trên thế gian.

Nếu mong muốn lớn nhất của chúng ta là Chúa được tôn vinh, thì chúng ta sẽ có thể chịu đựng mọi khó khăn, mọi đau khổ và bất kỳ thập giá nào đến với chúng ta trong đời sống thiêng liêng. Chúa Giêsu bảo đảm với chúng ta, nếu chúng ta tín thác hoàn toàn nơi Ngài, chúng ta sẽ thấy vinh quang của Thiên Chúa.

Vì thế, chúng ta đừng bao giờ trách Chúa: Tại sao Ngài im lặng, Tại sao Ngài bỏ rơi con, tại sao con sống tốt, sống đạo đức mà con vẫn mang nhiều thập giá trong đời sống thiêng liêng, còn người ác tâm thì lại có được nhiều thứ ơn lành trong đời sống. Câu trả lời là chúng ta không biết kế hoạch của Thiên Chúa, và luật nhân quả không áp dụng trong đời sống thiêng liêng của người Công Giáo. Vì Chúa Giêsu làm điều thiện hảo cho thế nhân nhưng nhận lãnh bao đau thương, chịu sỉ nhục và chết nhục nhã trên thập giá. Chúng ta không thể nào biết rõ hoàn toàn ý định và kế hoạch của Thiên Chúa. Điều chúng ta có thể làm là ký thác đường đời của chúng ta cho Chúa và tin tưởng vào kế hoạch của Thiên Chúa cho cuộc đời của mỗi chúng ta, để chúng ta nhận được phép lạ trọng đại hơn là được hưởng kiến Nhan Thánh Chúa đời đời trên thiên Đàng.